

Och vad är nu detta?

Men, får man ge trycksaker så långa och fåniga namn? Ja, det går alldeles utmärkt! Lyckligtvis har det här lilla häftet fler dygder än så, ty det ämnar nämligen att bilda nollan om sektionen och den stundande nollningen. De närmsta veckorna har nämligen potential att bli de mest händelserika och roliga veckor som nollan varit med om i sitt hittills betydelselösa liv, precis som att de närmsta åren¹ kommer höra till de roligaste åren någonsin.

Sektionens utskottsordförande, tillika medlemmarna i sektionens styrelse, samt sektionsordförande får också en del plats för att prata lite om sig själva och sin verksamhet.

Sist men inte minst berättar Øverphøs Falafelkungen ett spännande stycke arabisk historia och presenterar resten av sin stab.

I ELSODÄKAVPA™ kan man även

hitta en liten förteckning över saker som händer under nollningen (och det är mycket, ju). Men liksom den gode Jan Eric Larsson påpekar när han föreläser i datorteknik, så är det som är utskrifvet på papper gammalt och inaktuellt, varför det bör kastas bort omedelbart. Riktigt så drastisk är det ju kanske lite dumt att vara, men det är bra att veta att D-sektionen har ett utmärkt vävbaserat schema över alla happenings, nämligen TimeManagern™ som återfinns här: <http://www.dsek.lth.se/tm/>. Den uppdateras ständigt och kommer att innehålla mer exakt information om klockslag och annat som inte var bestämt när det här häftet gick i tryck.

Magnus Bäck
t.f. redakteur

¹ Typiskt ungefär fem, beroende på hur road man är av omentor. Själv är jag kluven i frågan.

Innehåll

Och vad är nu detta?	ett
Hejsan nollan!	ett
Hejsan nollan!	två
Hejsan nollan!	två
Hejsan nollan!	tre
Hejsan nollan!	tre
Hejsan nollan!	tre
Hejsan nollan!	fyra
Hejsan nollan!	fyra
Øverphøs säger: Hejsan nollan	fem
Nollningsschema	sex

Hejsan nollan!

Hejsan nollan! Det här är (förmodligen/förhoppningsvis) fjärde gången jag får nöjet att hälsa er välkomna till LTH och D-sektionen (ni har väl läst nOlla och ni gick väl på lära-klämma-gasquen?). Men den här gången tänkte jag att jag skulle berätta mer om mig själv än om sektionen, i alla fall till en början.

Jag heter Lars Johansson och jag är (som bekant?) sektionsordförande. Jag är 21 3/4 år och kommer från den avlägsna hålan Dalby (en mil ut på slätten). Jag började plugga 97 och borde alltså börja 4:an här.

Som sektionsordförande leder jag styrelsens arbete, som ser till att det händer saker och ting på den här sektionen. Som t.ex. nollning (misströsta inte, jag var lika lurad som ni, en gång i tiden). Jag är dessutom sektionens ansikte utåt, mot TLTH och LTH och andra organisationer. Det kallas att representera och är något av det roligaste jag vet med att vara ordförande. Sen förväntas jag hålla en massa långrandiga, fåniga tal vid mer eller mindre väl valda tillfällen.

Nollning är givetvis inte det enda vi håller på med här på sektionen, men det

lämnar jag åt mina utskottschefer att beskriva. Vad som är viktigt är att vi gör det, allihop, ideellt. Dvs. vi får ingenting betalt för det, mer än medlemmarnas uppskattning och den känsla av välbefinnande som infinner sig efter ett väl utfört arbete. Det är sant, vi har ju en del phester också, men de gör ju det bara ännu roligare att jobba för sektionen.

I ett tillstånd av tillfällig sinnesförvirring skulle jag kunna påstå att jag lärt mig mer på att jobba för sektionen än av tre års studier, men det vore inte riktigt sant. Men man lär sig mycket på det och jag vågar faktiskt påstå att ingen akademisk utbildning är komplett utan någon form av ideellt engagemang, låt det vara kår, sektion eller nation.

Naturligtvis är studierna väldigt viktiga. Om inte annat, så blir CSN sura på er om ni inte brukar allvar med dem. Som allt annat; livet på LTH är ingen dans på rosor, utan en balansgång. Det är bara en roligare lina att balansera på än de flesta.

Lars Magnus Johansson
ordforande@dsek.lth.se



SNABBFAKTA

Namn: Lars Magnus Johansson
Kommer från: Dalby
Bosatt: Delphi
Aktuell som: Sektionsordförande
Senast lästa bok: Computer Controlled Systems (Åström & Wittenmark)
Favouritdryck: Single Islay Malt
Favouritsport: Värjfkätning
Favourituttryck: "It ain't what you do, it's the way that you do it"

Hejsan nollan!

Eller kanske god dag. Mitt namn är Magnus Bäck och jag är studierådsordförande. Såsom min ganska tjusiga titel antyder är jag ordförande för studierådet, vilket är ett utskott som har till uppgift att bevaka D-teknologers studiemöjligheter i syfte att förbättra dem. Studierådet håller kontakten med kursledare och LTH:s kansli för att vidarebefordra de synpunkter som framförs av er teknologer.

Ett sätt att säga vad man tycker om de kurser man läst är att fylla i kursutvärderingarna när man får chansen i samband med kursanmälan till nästa läsperiod. Det som skrivs sammanställs av representanter från studierådet och tas med till möten med kursledaren samt anslås på anslagstavlan och publiceras på väven (adress nedan). Varje årskurs har dessutom ett par representanter i studierådet som man kan prata med. Man får förstås också prata med föreläsaren direkt om man vill; föreläsare är snälla djur som sällan bits utan tvärtom bruka uppskatta att få höra förslag på förbättringar.

En annan viktig uppgift som studierådet har är att utse representanter till olika yttre organ. Dit hör t.ex. utbildningsnämnden för datateknik, som be-

stämmer det mesta vad gäller D-utbildningen. Ni som börjar i år är förresten den första årskullen som läser det nya omgjorda D-programmet, kallat D2000, som är utvecklat av just utbildningsnämnden. Till studierådet hör även bl.a. världsmästaren (en annan ganska tjusig titel, tycker jag) som representerar sektionen i kårens internationella utskott som sysslar med utlandsstudier. Själv träffar jag regelbundet studierådsordförandena från de andra sektionerna för att utbyta erfarenheter och idéer kring utformningen av våra utbildningar.

Studierådet sammanträder på onsdagluncher i jämna läsveckor, och alla som önskar komma är mycket välkomna. Om man säger till i förväg säkerställer man dessutom att man får en baguette att smaska på. Kallelser anslås i korridoren utanför iDét samt skickas ut i mail till de som är intresserade.



Magnus Bäck
srdordforande@dsek.lth.se
<http://www.efd.lth.se/proj/srd/>

Hejsan nollan!

Jag heter Fredrik Roubert och är CP/M (det vill säga Chef för Programmästeriet) på D-sektionen. Programmästeriet ser till så att sektionens medlemmar får tillfälle att för en stund lämna datorn och röra lite på sig. Framför allt så ägnar vi oss åt nollning, ölresor och idrott.

Vad nollning är kommer ni alldeles säkert att få lära er inom den närmsta tiden och idrott är det nog många av er som sysslat med förut, så därför tänkte jag använda detta utrymme för att förklara några ord förknippade med Programmästeriet som antagligen är mer främmande för er:

Ölresa

Studiebesök på dansk kemisk processindustri med obligatoriska övningar i språk, sång och oralt förrättad kvalitetskontroll. Förekommer under nollningen och annars så ofta som tillfälle ges.

Busresa

Studiebesök på norr om Lund liggande slöjdskolor och andra anstalter för lägre utbildning. Inbegriper alltsomoftast någon form av tävlingsmoment (så som

pulkaåkning, forsränning, pilkastning eller fiaspel) och rikligt intag av sportdryck. Ett utmärkt sätt att fördriva tiden under den del av året då det inte är nollning.

Sångarstriden

Traditionstyngd tävling i skönsång och andra musikaliska uttrycksformer som hjälper nollan att inte studera första terminen, även efter nollningens slut.



Ibland har Fredrik mössa och långt hår.

Ohemult rolig. D-sektionen vinner vartannat år.

Buffelhornet

Ständigt återkommande idrottstävling mellan de olika sektionerna där man tävlar i mer eller mindre klassiska grenar. Sångarstriden är en av grenarna, men även fotboll och innebandy har en tendens att ingå.

Med andra ord så arbetar Programmästeriet för att ge studietiden ett mer värde utöver studierna. Som CP/M sitter jag dessutom i styrelsen och gör mitt bästa för att styra vår råsa sektion mot en bättre framtid. Titta in på vår hemsida eller skicka ett email om ni undrar något. Annars är det bara att hålla utkik i D'du efter vad som händer härnäst.

Fredrik Roubert
cpm@dsek.lth.se
<http://www.efd.lth.se/proj/dsek/sektionen/pm/>

Hejsan nollan!

Datatekniksektionens källarmästare ansvarar för sektionens alla lokaler. Detta kan vid en första anblick te sig lite ologiskt för den oinvidige. Det är kanske inte vad man förväntar sig att en källarmästare skola pussla med. Däremot behöfva man inte vandra runt i iDét, eller ovisshet, så särdeles länge förrän det lätt inses att det är en ypperligt väl vald titel. Ty, de flesta av sektionens lokaler ligger under jord, väl skyddade från solens farliga strålar. (För vissa D:are ter sig uppenbarligen solens strålar extra farliga. De är nämligen emlans glåmiga.) Källarmästare ser alltså till att våra lokaler är hela och rena och att allt som finns där inne är opaj. Med andra ord är det väldigt bra att vända sig till källarmästaren utifall några sektionsattiraljer är kaputt. Så att de det snaraste kan bli va okaputt igen.

För alla som tycker att de också är hejare med hammare och sticksåg ordnas det ibland s.k. Snickerboa. Då får man komma och hjälpa till med att fixa tingestår och prölar i iDét. Då bjudes det på finfin mat och drück av sällan skådat slag. Man får äfven lov att fixa



pajjiga prölar fast det inte är Snickerboa, om man kan hitta några.

Källarmästaren är äfven herre öfver sitt mästeri. Där finns det en massa andra duktiga funktionärer som hjälpa till med allehande göromål. Där finns Utflippad som tillser att sektionen hafva skåjliga flipprespel. Blixt Gordon som handhar sektionens wow-och-dö-häftiga ljud- och ljusanläggning. Artister som målar och ritlar. Fotograf som förevigar det vi helst vill glömma. Gerd Olsson sköter om sektionens datorbestånd. Och inte minst de Märkvärdiga som fixa och sälja märken och andra fräcka sektionsprölar.

Slutligen hoppas jag att nollan kommer att få det skåj tid på D-sektionen och vilja göra sitt bästa för att göra sektionen ännu bättre.

Hjärtligt välkomna!

Anders Rångevall
kallarm@dsek.lth.se
<http://www.efd.lth.se/proj/dsek/sektionen/kallarm/>

Hejsan nollan!

Jag vill, som säkert många redan gjort, börja med att hälsa nollan välkommen till LTH och Datatekniksektionen. Mitt namn är Olof Aldin och jag är sektionens industrimästare. Industrimästaren är ordförande i industrimästeriet som håller kontakt med, för D-teknologen, intressanta företag och anordnar tillsammans med dessa företagsaftnar, företagsluncher och en och annan mässa.

Varför ägnar vi oss åt detta kan man ju undra? Jo, en dag, för vissa närmare förestående än för andra, kommer nollan faktiskt att vilja ta examen och ge sig ut i den riktiga världen.



De kontakter¹ man då knutit under sin studietid kan vara mycket värdefulla både när man letar efter ett lämpligt X-jobb och senare när man söker jobb. Även innan det börjar dra ihop sig mot examen kan det vara praktikplats eller sommarjobb man letar efter och även här underlättar det med tagna kontakter. Industrimästeriet planerar sin verksamhet på lunchmöten en gång i veckan då det serveras gratis mötesfika till alla

som engagerar sig och för att få reda på när mötet äger rum är det bara att skicka epost till indm@dsek.lth.se så skriver jag upp dig på vår mailinglista. Om du

Hejsan nollan!

Liksom i alla andra styrelser behöver även sektionens styrelse en sekreterare som skriver ner det som är viktigt när det är möte och det blev jag som fick jobbet. Jag heter Annika Svensson och började plugga på teknis 1998. Förutom att skriva protokoll är det min uppgift att hålla ordning på alla papper och sortera dem med valfri algoritm så att de är lätta att hitta när man behöver dem nästa gång.

Jag är oxå ansvarig för sektionens båda blaskor D'du och Wd. D'du är vårt veckoblad där nollan (och gamble) kan hitta information om det som ska hända, och ibland även om sådant som har hänt. Om man har haft riktigt roligt (ibland utan att veta om det) kan man få läsa om det i Wd, som är sektionens



skvaller-t i d i n g .
D e n n a
skrift kom-
mer ut un-
gefär fyra
gångar per
låsår och
allt som
står i den
har (enligt
alla defini-
t i o n e r)
hänt. Infor-
mation kan
man även

få på nätet där DWWW håller i trä-darna.

Jag vill passa på att önska nollan en trevlig tid på teknis och på D-sektionen.

Annika Svensson
sekreterare@dsek.lth.se
<http://www.efd.lth.se/proj/dsek/sektionen/propm/>

är intresserad av att engagera dig inom sektionsarbetet och tycker detta låter intressant så hoppas jag att vi ses...

Olof Aldin
industrim@dsek.lth.se
<http://www.efd.lth.se/proj/dsek-indm/>

¹ Eller tofsknutar. (reds. anm)

Hejsan nollan!

Att äta eller inte äta, det är frågan! Svaret är inte alla om givet, och även om så vore fallet, så infinner sig följdfrågor som kan spolia förutsättningarna för en framgångsrik extrapolation av en eventuell slutsats.

Men jag, er Cafémästare, har svaret, och det är självklart att man bör äta. Både fort och länge. Ofta. Och det gör man så klart i Café iDét, där det är jag som basar för verksamheten.

Mitt namn är Fredrik Salomonsson, och till min hjälp har jag tre vice Cafémästare, vid namn Mikael Ohlsson, David Burström och Jonas Hörström. Alla mycket dugliga i sitt värv. Till Cafémästeriet hör även alla caféjobbare, centralfigurer i café iDét's försäljningsorganisation.

Till allas oerhörda förtjusning och njutning serverar vi bland annat skolans godaste kaffe, effektivt serverat ur splitternya kaffetermosar med Pump™.

Det extraordinärt breda Delicatortimentet är vi särskilt stolta över, och vi har ofta upp till 20 olika produkter på lager.

Läskkylen är alltid förtjänstfullt fylld av allehanda läskiga produkter, från Coca Cola till Portello, från kaffegrädde till Yoggi.

Lokalen är alltid synnerligen trivsamt inredd med både bord, stolar och numera även vackra gardiner. En mobil vägg i den något anskrämliga färgen brun skärmar av den nedre delen av lokalen från resten, med avsikt att man där ska kunna finna lite extra studiero.

I den angränsande delen Shäraton kan man finna den anrika Blå Soffan (men den har nollan INTE i att göra), numera kompletterad med ihophållande spänband för att undvika kollaps. Där finns också sektionens Flipperspel och ett tufft data-spel. Rummet hyser också terminalplatsen Hugo, där man t.ex. kan kolla sin mail.

Bakom cafédisken finner man det sköna köket. Där finns det en allmän kyl för den ordinära människan att placera eventuell med-

havd lunch i. Det finns även fyra mikrovågsugnar i lokalerna att värma maten igen i efter att den stått i kylan. Tallrikar och glas finnes i tillräcklig mängd. Besticken har tagit slut. Man ska bara se till att man diskar duktigt efter sig, så att inte Cafémästaren blir ondare än vanligt när han får diska efter alla andra, och därför stänger köket.



En fin tradition som kommer att upprätthållas med alla medel är det som allmänt benämns "Slafveriet". Det faller på samtliga förstaårsstudenter på Datateknik att slafva i café under sitt första studieår. Det brukar bli omkring två veckor sammanlagt. När man slafvar, så hjälper man t ex till med att öppna på morgonen, koka det hjälplöst goda kaffet, torka smulor från borden, kränga kakor och ha det mysigt tillsammans vid stängningsdags. Cafémästaren låter meddela sig när det börjar bli dags.

Om man skulle missköta sitt slafveri, så kan det tänkas att man får stifta bekantskap med Café iDét's Slavdrifvare, en ondsint figur vars enda mål i livet är att injaga skräck och oro i dumma nollor. Han brukar gå klädd i läder och slåss med kedjor. Läskig typ.

Känn dig alltid välkommen till Café iDét. Öppettiderna är normalt 8-17 måndag till torsdag och 8-15 fredagar. Öppettiderna kan variera beroende på jobbartillgång. Lokalen är dock alltid tillgänglig för studier eller annan rekreation.

Fredrik Salomonsson
cafem@dsek.lth.se

<http://www.efd.lth.se/proj/dsek/sektionen/cm/>



"Jag förstår inte folk som bara beställer in en öl."
— Soullo

Hejsan nollan!

Mitt namn är Torbjörn Eklund och jag är sektionens sexMästare. En delmängd av dubbelnollan kanske tänker på snusque och dyl. men då har dubbelnollan fel. Jag ordnar phester, sittningar och gasquer.

Detta gör jag ju naturligtvis inte ensam, ju. Till mitt förfogande finns det fantastiska sexmästeriet¹, och ett stort antal sexslavar² som lagar de phantastiska läckerheter som man och kvinna äter vid tillställningar som dessa.

Efter man har jobbat hårt en hel kväll, så har man sexa³, dvs. man äter och dricker tills Tidiga Timmen™.

Det är roligt att jobba i sexet, och det är ju skoj när det är roligt! Kom med och ha roligt Du också!

Torbjörn Eklund
sexm@dsek.lth.se

<http://www.efd.lth.se/proj/dsek/sektionen/6m/>

¹ Inget snusque här heller⁴.

² Fortfarande inget snusque.

³ Mycket snusque!

⁴ Inte officiellt i alla fall.

And now, over to something completely different:

Øverphøs säger: Hejsan, Nollan!

Nu undrar väl nollan vad detta är för trams. Nollan har väl inte kunnat undvika att under den gångna vecka se nollor från andra och mindre roliga sektioner springa runt i färggranna Ouveraller och fåna sig och sjunga "Nollevisan" (utan den obligatoriska konstpausen!), allt medan d-nollan bara pluggat och kanske till och med av sina phaddrar fått reda på att d-sektionen inte håller på med sånt trams. Det är, om nollan inte redan förstått det, inte sant. I själva verket är det så att D-sektionen har den bästa nollningen här på LTH (Teknis). D-nollan har alltid roligast, syns mest och har dessutom den enastående förmånen att få bära sin keps, för att visa att d-nollan är bättre än den övriga mängden av nollan som ankommit till Teknis i år.

Mitt jobb som Øverphøs är att förbereda nollan för det stora språnget då nollan, om nollan uppfyllt de hårda krav som ställs på nollan, skall få det stora privilegiet att upphöjas till ettor av den obeveklige Nollegeneralen. Dessa förberedelser innebär inte bara hårt jobb, utan även en hel del sociala aktiviteter då nollan lär känna varandra under lättsammare omständigheter än över en mattebok. Till sin hjälp att lotsa in nollan i livet på Teknis har Øverphøs sin Stab, sina Phøsare, Phaddrarna samt Gamble, vilka alla är mycket viktiga i nollningen.

Avslutningsvis vill jag bara hälsa nollan välkommen och säga att nollningen bara börjat och att det kommer bli kanonkul, eftersom nollningen kommer vara det roligaste som händer här på Teknis.

Øverphøs Falafelkungen

Sagan om Två Tusen Och En Nollning

Det var en gång en liten, liten, akademisk bondby på toppen av en stor sanddyn. Där bodde en frisk och stark falafelbagare och livet gick sin gilla gång tills plötsligt en dag då **NOLLESTORMEN** kom.

Eftersom nollan inte var en vanlig delmängd av nollan utan **TRE** gånger så mycket nolla som den vanliga nollan brukat vara, var det bäst att kalla på förstärkning:

Ur en rakiflaska kom en ande – **Spiritus** – andemeningen med nollningen, redo att uppfylla falafelbagarens alla per-versa önskningar. Även nollan bör se upp med vad den önskar sig. När nollan minst anar det kan Spiritus uppfylla den.

Falafelbagarens första önskning var att få en babe av klass till sin stab – **Alice Baba**. Legendan säger att hon en gång blev kidnappad av de primitiva rövarena kända som "El Lektoros". Efter ett år i fångenskap lyckades hon brotta sig fri och med hedern mer eller mindre i behåll står hon nu framför nollan. Så passa sig, nollan – annars kanske Drottningen av Staba tar några fula grepp.

Men falafelbagarens behov var inte tillfredsställt. Han sade till Spiritus: "Jag längtar efter ett ordentligt stycke – en saftig **Shawarma**". Sekunden senare stod en kryddstark pingla framför honom. Nollan får se upp, ty om nollan inte ger Shawarma den respekt hon kräver kommer hennes alldeles egna skyddsande och utkräver en blodig hämnd.

Med karavanerna, lika säkert som flugor till ångande kameldynga, kom från norr en man, vid vars namn hela kamelflocken darrade. Han var **Sins Bad**, den närsynte syndaren. Med sina plirande blå ögon och sitt dallrande bleka fläsk, stirrar han på nollan och säger "Hey, Babe".

Med Sins Bad kom ett krigsbyte från tidigare nollningar. **Prinsessan Mandelbrot** hade rövats bort av den tvivelaktige Sins redan vid späda ålder, men har under de senaste årens tuffa tillvaro blivit hård och stark, så akta sig nollan!

När hans stab nu var fulltalig önskade sig bagaren att han skulle få bli den störste ledaren som någonsin trampat öknens glödheta sand. Med sedvanlig respekt svarade Spiritus: "Er önskan är min lag." I en puff av blå rök hade den simple bagaren förvandlats till **Øverphøs Falafelkungen** samtidigt som hans enkla trasor till kläder förvandlats till en dräkt i svart och skimrande guld värdig en **Øverphøs**.

Framför nollan står nu de personer som kommer phösa nollan de närmaste veckorna, så att nollan, hur osannolikt det än kan verka, en dag *möjligtvis* kommer upphöjas till etta.

"*Två Tusen Och En Nollning*" kan börja!

Nollningschema

Se även anslag kring iDét samt TimeManagern™: <http://www.dsek.lth.se/tm/>

Fredagen den 25 augusti

Lekar i gröngräset och S.I.M.U.L.A

Efter att nollan nu pluggat i en hel vecka är det nu dags att släppa loss och leka av sig i gröngräset. Nollan springer runt tills nollan blir hungrig och yr i huvudet, då det är dags att sätta sig ner och äta lite mat, varpå nollan får tillfälle att testa sin nya ouveralle på dansgolvet i iDét.

Lördagen den 26 augusti

SSVL-D Sunshine Tour

SSVL-D Sunshine tour börjar tidigt på lördagsmorgonen. Redan klåckan 8 är det samling utanför Kårhuset, där Studievägledningen bjuder på phrukost. Efter denna närande måltid ger sig bussen iväg mot hemlig ort, och nollan får bland annat tillfälle att lära sig åka buss på ett teknologmässigt sätt. Hemkomsten är beräknad till cirka 17. Då kanske nollan tror att nollan kan lägga sig och vila i något hörn, men det skall nollan akta sig noga för. Risken är då nämligen extremt stor att nollan semidaeckar, och det är aldrig bra, ju.

Kvällen inleds sedan med en Ärtor&&Punsch-sittning i iDét, varpå den beryktade Efter Tenta-slasquen (i folkmun ofta benämnd som ET-slasque) inleds. Då har alla sektioner på LTH öppat sina pubar och nollan har då ett ypperlig läge att träffa nollor från andra sektioner och kanske utbyta såväl märken och ouveralldelar som diverse sekret och kroppsvätskor.

ET-slasquen avslutas sedan på Lophtet, som ju ändå ligger på hemvägen. Lophtet är enligt legenden ett gammalt svinstall, men har efter Teknologkårens övertagande blivit ett svinstall med wow&dö-fräcka ljud- och ljuseffekter. Dessutom stänger inte Lophtet förrän folk går hem. Det är bra.

Måndagen den 28 augusti

Nolleuppdragsutdelning med Heavy Metal-pub

För att nollan inte skall förbli nolla för all framtid, krävs att nollan utför sitt nolleuppdrag med bravur. Men hur får man reda på vad för ett invecklat men roligt nolluppdrag den fruktade **Staben** har kokas ihop *krävs* det av nollan att nollan är närvarande vid denna **Nolleuppdragsutdelning**. En sak är dock mycket viktig att poängtera: Nolleuppdraget är *djävölett hemlett*, och får inte avslöjas för någon, inte ens mamma. Till sin hjälp att lösa uppgiften kommer nollan att få ett antal phøsare.

På den efterföljande Heavy Metal-puben får den oinitierade stifta bekantskap med legender som **Van Halen**, **Judas Priest** och **Accept**, medan vi andra headbangar loss natten lång...

Onsdagen den 30 augusti

Kräftskiva

Eftersom teknologer och kräftor kräfvat samma drycker, är det ofta trevligt när de mötas. Teknologerna brukar ha på sig roliga hattar och dricka öl-och-snaps medan kräftorna brukar ligga väldigt stilla på tallrikar och vänta på ett bra tillfälle att bli uppätta. För övrigt är det ju av alla djur mest synd om kräftan, ty hon dör levande.

Torsdagen den 31 augusti

Safari

Nollan kanske tror att safari måste vara förlagt till något östafrikanskt land, och att man bara måste se en massa elefantspillning och skenade gnuer. Det är fel. Även i Lund, närmare bestämt i Kårhuset, kan ibland få se vad folk brukar ha för sig där. Man brukar kunna få se bergsklättrare, MC-knuttar och photographer i kast med att utöva sina hobbies i Kårhusets ypperliga lokaler. Har man riktig tur så kanske även **Datorföreningen** tar fram någon obskyr terminal som man kan spela **Tetris** på.

Fredagen den 1 september

Beachparty

Eftersom Lund lider en akut brist på fräcka stränder, måste man åka ända till **Lomma** för att kunna ha ett ordentligt **Beachparty**. Klåckan 17 börjar bussarna att rulla från Kårhuset med destination Lomma. Med på bussarna kommer, förutom Øverphøsare från samtliga sektioner samt Nollegeneralen, nollor från hela LTH att vara. Väl framme på beachen kommer det att bli ädel tävling mellan sektionerna, bland annat beachvolley och gräva-ned-Øverphøs-så-snabbt-som-möjligt. När det börjar mörkna kommer stora **grillen** fram och nollan kommer att serveras ett nygrillat skrovmål. Trots att man befinner sig på stranden kommer det att bli ett rejält fededischo, eftersom de förutseende festfixarna släpat dit en massa fräck AV-utrustning. Fram mot småtimmarna kommer sedan bussarna att skeppa nollan hem till Lund igen.

Lördagen den 2 september

Mysig sittning

Ledordet för denna sittning är **mys**. Dämpad belysning. Tända ljus. God mat. Romantik. Rödvin. Bara lugna låtar. Trubadurer. Mysig klädsel.

Tisdagen 5 september

Märkesmålning/Sjungboksinsångning

En oinsjungen sjungbok är obrukbar. Ta chansen att gå på denna tillställning och sjung in din nyinköpta sjungbok och lär dig alla trix som står mellan raderna.

Nollningsschema

Torsdagen den 7 september

Sektionssafari

Som om det inte vore nog med en afrikansk expedition i kårhusets sköte så kommer även sektionen att ha ett safari under eftermiddagen. Kika på vad de olika utskotten håller på med, prata med folk och ha skåjj.

Fredagen den 8 september

DTX After Skool-pub och EM i Ølhæfv

Går det verkligen att få i sig en liter öl på fem sekunder? Kom och kolla själv, och passa på att köpa Klægg.

Lördagen den 9 september

Nollelördag och grispest

Nollelördagen börjar med en rejäl phrukost, vilken inmundigas utanför Kårhuset. Därefter beger man sig ner till **Lundagård** där man strider mellan sektionerna i olika tävlingsgrenar såsom hinderbana, tornéspel och gyttebrottning. När man är färdiglekt beger man sig upp till Ehusets innergård där det serveras helstekt **svin**. Sedan är det dags att gå ned till Kårhuset och kolla om M-nollan blivit upphöjd till etta.

Söndagen den 10 september

Regatta

Med nollelördagen i färskt minne drabbar sektionerna samman i ännu en batalj på liv och död. Denna gång är det i form av en sjöslag i sjön Sjøen, där fantasifulla flytetyg krigar på liv och död, samtidigt som det mutbara domarkollegiet ger poäng efter fartygens brahet. Senare äger den väldans hemula **Regattabalen** rum. Det är inte som en vanlig bal. Till exemple har man ouveralle på sig. Den är rolig.

Tisdagen den 12 september

Philmvisning

Kåren kommer i år att för första gången organisera en visning av en ny och fräck philm. Vid denna tidnings pressläggning är det dock okänt vilken denna philm kommer att bli. Klart är dock att det kommer bli världpremiär på den varmt efterlängtrade **ØVERPHØSPHILMEN!**

Torsdagen den 14 september

Sikta mot stjärnorna

Varför spendera hundratals kronor för att se en livekonsert med din favoritartist? Ta istället chansen att se dina egna kursare göra en minst lika bra tolkning till en bråkdel av priset!

Lördagen den 16 september

Ølresa & Smurfpub

Att åka till Danmark är kul och om man dessutom blir bjuden på gratis øl på ett **danskt bryggeri** är det ju ännu kuligare. Att sedan måla sig blå i ansiktet och lyssa på **Smurfmusik** gör ju inte dagen sämre.

Lördagen den 23 september

Nollegasque

Det är nu det gäller – detta är finalen på nollningen. Avgörandets stund; skall nollan blivit upphöjd till etta och få privilegiet att bära den hett eftertraktade Teknologmössan, som för övrigt bara kan köpas hos Bergmans Hattaffär i Malmö, eller skall nollan alltid förbli en nolla och aldrig ens få chansen att bli **civilingenjör**.